

## *Zwitsers leven*

Zoveel beroemde Zwitsers zijn er niet. Albert Schweitzer ja, maar die had zijn naam mee. En Albert Einstein, maar dan alleen omdat hij ook Albert heette. Verder is er alleen de Zwitserse kaas te noemen, hoewel dat ook betrekkelijk is. Men zegt dat de gaten in de kaas worden geschoten door kanonnen van Zwitserse makelij, maar in heel Zwitserland is nog nooit één kanon vervaardigd. Raar maar waar. Het is een goed bewaard geheim dat de gaten niet origineel Zwitsers zijn, maar worden geïmporteerd. In groten getale, want de Zwitserse kaas zit vol gaten. En nog groot ook. Daarom zit er niet veel smaak aan Zwitserse kaas. En daarom hebben ze de kaasfondue uitgevonden: de manier om de smaak van de gaten in de kaas te laten terechtkomen. En hoeveel Einstein ook heeft bedacht, de Zwitserse kaasfondue heeft hij niet bedacht. En hij heeft er ook niet van genoten. Hij had zelfs een uitgesproken hekel aan kaasfondue. Hierin is hij echter aangespoord door die Schweitzer. Die hield al helemaal nergens van. Als die twee samen waren – wat ze geregeld waren – was het geen gezellige boel. Elk afzonderlijk wilden ze nog wel eens een feestje vieren, maar gezamenlijk zeker niet.

29 OKT 2015; negenXI\_xv