

## *Zo toevallig kan het zijn*

Ze had die dag een toevallige ontmoeting. Zo toevallig zelfs dat ze niet eens haar haar gekamd had. Of nee, een stapje terug: ze was het aan het kammen op het moment van de ontmoeting. De borstel stak nog in haar haar en leek zo ook op een leuke haarspeld. Met een houten handvat. Gelukkig had ze die dag prachtig blond haar en kleurde het hout van het handvat elegant bij haar prachtige blonde haar. Na de toevallige ontmoeting zeeg ze neer in haar fauteuil van leer. Een mens moet soms wat na een inspanning. Ze overpeinsde wat te gaan doen. Het meest waarschijnlijke leek het lezen van de handleiding van haar vetvlekfotometer, die ze graag professioneel wilde gaan gebruiken.

eIF\_'aart\_xX