

Wat hij kan met zijn linkerhand

Er was een man en die had een linkerhand. Met die linkerhand waste hij zijn rechterhand. Die schone rechterhand haalde hij als een kam door zijn haren, of in gedachten deed hij alsof, want hij was nagenoeg kaal. In diezelfde beweging lijnde hij zijn hond aan. Die hond had ooit een leeuwerik uitgepoept en de dierenarts die dat had zien gebeuren, kon daar op winteravonden bij het haardvuur smakelijk over vertellen. Zeer tot ergernis van zijn vrouw, want die kende het verhaal nu wel. Plus dat ze niet van honden hield. Maar in elk geval, die man, die ging met zijn hond uit wandelen. Het was een wandeling ter lengte van het roken van twee sigaretten van het merk 'Philters'.

Thuisgekomen ontdeed de hond zich van zijn lijn en waste die man met zijn rechterhand zijn linkerhand. Hij had dus een bijzonder regelmatig leven en dat strekte hem tot genoegen.

Tot hij een buurvrouw kreeg. Met maar één hand, waarvan het niet duidelijk was wat voor soort hand het was. Zij kon die hand dus niet wassen voor zij haar hond ging aanlijnen. Zij liet haar hond dan ook zijn plas ophouden. Wel rookte zij ook sigaretten van het merk 'Philters'.

Het zou een mooi verhaal kunnen worden als die man en vrouw elkaar leuk zouden vinden en gingen trouwen. Dat is echter niet gebeurd. Die buurvrouw won met een prijsvraag nog wel een jaar lang gratis hondenbrokken. Daar was ze zeer mee in haar sas, ofschoon ze de blikjes niet kon openen en haar hond evenmin.

XXII-V-VI