

Van een dwerg, een ei en een fiets

... had het formaat van een dwerg en sprong rond in de kamer. “En hij weet nog niet en hij weet nog niet. Dat dat dat dat dat,” zong hij met opeengeklemd kaken.

Voor het grote raam stonden twee vrouwen, drie mannen en vier kinderen te applaudisseren.

“Bravo!” riep een van de kinderen nog, die op een sinaasappelkistje stond.

Bij de ingang van de tuin verzamelde de groep zich.

“Verse eieren!” ventte een passerend eiervkoper, “verse eieren!”

“Kippeneieren? Ganzeneieren?” vroeg een van de drie mannen.

“Morgen pas,” informeerde de eiervkoper, “morgen pas. Vandaag zijn ze al oud.” Hij fietste gauw verder naar de volgende straat. “Ik gooi ze weg,” zei hij tegen niemand en hij kieperde zijn mandje met eieren over een heg.

“Hee!” riep een onzichtbare niemand nog, maar de eierventer gooide zijn fiets er achteraan en dan bleef het stil.

Zo ook op straat, waar ineens geen mensen waren, niemand die applaudisseerde of rondzong. Dat kan gebeuren.