

Uit naam van een groenteboer

Als ik bij de groenteboer sta, koop ik graag komkommers. Ik neem ze mee naar huis om ze te eten of ik neem ze mee naar huis om onderweg te verliezen. Beide situaties zorgen ervoor dat ik graag weer bij de groenteboer sta. Laatst ging er iets mis, toen kocht ik een venkel. Een venkel kun je ook mee naar huis nemen om te eten of mee naar huis nemen om onderweg te verliezen. Maar zo'n venkel is toch geen komkommer. Voor groenteboeren is dat gesneden koek (vreemde uitdrukking in deze), maar voor burgers zoals ik, is dat geen gesneden koek. Laatst ging het nog meer mis, want ik kocht een venkel en dat was een witte kool. Man, wat moet je in Utrechts naam met een witte kool? Op weg naar huis keken mensen mij ook al zo vreemd aan. Mijn ogen waren ook groter dan normaal, dat is waar.

een9_me_twee0