

Twee slagers

Een dame met lange bruine haren stapte parmantig, met een plastic tasje, over straat. In dat tasje zat een gebakken bokking die, met het laatste restje bokkingkracht dat hij nog bezat, bezig was uit het tasje te klimmen. Op zeker moment voelde de dame twee vissenlippen tegen haar hand, waarop zij een kittig kreetje slaakte. Een toevallig passerend slager, die echt helemaal niks van vis wist, reageerde instinctief en greep de bokking bij de keel. Toen die lang genoeg was dichtgeknepen, gaf het beest de geest. De dame was intussen in zwijm gevallen, maar kwam door de naar vlugzout ruikende adem van een andere toevallig passerende slager al snel weer bij kennis. De dame, die zeer gefortuneerd was, nodigde beide slagers uit met haar te trouwen. Toen de een iets opperde over het beginnen van een slagerij liet ze hem terstond vallen. De andere bleef geïnteresseerd en daarom zijn ze al vlot daarna gehuwd. 't Is een beetje raar verhaal, maar 't is echt gebeurd.

181204