

Sneerland

DE BAKKER Ik wou dat ik een dichter was.

VAN BAKKER Zo! Ik wou dat ik een dichter was!

VAN DE BAKKER En ik zou willen dat ik zo'n dichter was! De hele dag! Niets anders dan dichter zijn!

OP DEN BAKKER Volgens mij doet een dichter de hele dag niets anders dan zitten. En staren. En met zijn pen spelen.

VAN DE BAKKER *iets minder vastberaden* Nou. Zo'n dichter . Dat lijkt me fantastisch.

OP DEN BAKKER De hele dag niets anders dan zitten en staren. En aan het eind van de dag schrijft hij twee zinnen en is meteen in jubelstemming. Alsof hij een koffer met een houten handvat heeft uitgevonden.

DE BAKKER Nee! Zo'n dichter wil ik niet zijn. Zo'n dichter moet niemand willen zijn. Maar wel zo'n andere dichter.

VAN BAKKER Zo! Ik wou dat ik een dichter was.

VAN DE BAKKER Met centen alleen kom je er niet.

DE BAKKER En met van door de straten rennen ook niet.

OP DEN BAKKER En dan heeft hij ook nog zo'n slons van een vrouw. Meestal zelfs twee, maar dan eentje voor stiekem. En soms zelfs openlijk, maar dan schrijft hij 's avonds geen eens twee zinnen. Dan schrijft hij alleen op zondagmiddag. Met een kroontjespen en rode inkt, want gevoel voor drama heeft hij wel, de rakker.

VAN DE BAKKER En ik zou willen dat ik dichter was. Dat ik een dichter was!

DE BAKKER Jij hebt zo'n slons van een vrouw.

VAN BAKKER Die heb jij ja. Dat weet ik.

OP DEN BAKKER Omdat hij er de hele dag op zit! En hij is niet eens een dichter.

DE BAKKER Nou... geen dichter...

VAN BAKKER Je komt er niet in de buurt! Alleen bij zijn vrouw.

DE BAKKER Moet ze maar niet zo dicht bij mij komen. Ik weet me er geen raad mee! Ik ben immers geen dichter.

VAN DE BAKKER En ik zou willen dat ik dichter was. Dat ik een dichter was!

OP DEN BAKKER Jij zult nooit geen dichter worden. Je hebt geen vrouw, je hebt zelfs geen talent!

VAN DE BAKKER Nou... geen talent...

VAN BAKKER Geen zweem! Geen snufje!

DE BAKKER Een man op zijn vrouw is gelijk een dichter met het talent van een vrouw zonder man.

VAN BAKKER Zo! Ik wou dat ik een dichter was.

VAN DE BAKKER En ik zou willen dat ik zo'n dichter was! De hele dag!

OP DEN BAKKER Deze passage komt in de buurt van een refrein.

DE BAKKER Dat is geen gedicht.

VAN BAKKER Dat is geen gedicht voor een dichter.

VAN DE BAKKER Dat is geen gedicht voor een dichter met talent.

OP DEN BAKKER We schrappen de hele boel.

Doek

31.10.2006; 2211.2006; 26-twaalf-06