

Russisch feest (exuberant)

Een boertig feest, ergens in Rusland, buitenwijk van Moskou bijvoorbeeld, of niet.

“Je drinkt als een tsaar, Nicolaas.”

“En jij als een kozak, Vladimir. Heb je je vrouw nog geslagen?”

“Gisteren nog. Maar de vorige keer was drie jaar geleden. Ze was het helemaal ontwend.”

“Is ze nog steeds zo weelderig gevormd?”

“Wat heet! En heet! Russisch bloed, Russische vormen, Russische verlangens.”

“Tjee. Jij boft toch maar. Ehm. Keertje ruilen?”

“Wat heb je te ruilen?”

“Feitelijk alleen mezelf.”

“Ik heb helemaal geen zin in jou. Plus, je drinkt als een kozak. Je stinkt voortdurend naar wodka, mijn beste Nicolaas, da's niet prettig. En ik wed dat je je oksels niet scheert.”

“Weet je nog van die keer dat we de buurvrouw deelden?”

“Zeker wel. Ze was zacht en vochtig, zoals een goede Russische vrouw hoort te zijn. En we hoefden haar niet te slaan.”

Wenkt. “Alexej! Vriend! Kom er eens bij staan!”

“Ja.”

“Alexej, weet jij nog van die keer dat we de buurvrouw deelden?”

“Ja.”

“Die hapjes hier zijn allemaal net liflafjes. Zeg ober! Breng eens wat stevigs! En schenk nog eens in. Zo ja, dat is beter. Zeg eens, beste Alexej, scheer jij je oksels?”

“Ja.”

“Ik kan het me niet voorstellen, maar als jij het zegt, zal het zo zijn. Waar zou mijn vrouw toch zijn?”

“Zeg Vladimir, weet jij nog van die keer dat we de buurman deelden?”

“Dat is me niet ontschoten, mijn beste Nicolaas. Dat was geen succes, herinner ik me. Wat jij Alexej?”

“Ja.”

“Onze vriend Alexej zegt niet veel, maar wat hij zegt, staat als een huis. Zeg Alexej, weet jij nog van die keer dat we de buurman deelden?”

“Ja.”

“Ober! Trek je veters eens wat strakker aan, dan zou je minder sloffen. Zet die fles anders maar hier neer ja. Waar zou mijn vrouw toch zijn?”

“Ik schenk nog eens in, want dat praten is slecht voor de keel. Ik wed dat er in woestijnen weinig wordt gepraat.”

“Daar is mijn vrouw. Gelukkig maar. Alexej, kijk toch eens naar die boezem. En die heupen. Die armen. Ga je mee Alexej, dan gaan we.”

“Ja.”

Vladimir kruipt luttele minuten later met de voluptueuze en overdadig bedeelde gastvrouw achter een gordijn dat het ene vertrek scheidt van het andere. Soms kun je je vrouw beter met één vriend delen.