

## *Regen en regenachtig*

Peter Peter opende het raam van zijn slaapkamer en verklaarde plechtig: “Deze dag zal slechts de zon genieten.” En direct begon het te plenzen van de regen. Peter Peter sloot het raam, mopperde iets van dat de natuur z'n grote bek moest houden, trok zijn regenpak onder zijn hoofdkussen vandaan en kleepte zich daarmee. Hij opende het raam van zijn slaapkamer opnieuw en verklaarde plechtig: “Deze dag zal slechts de zon genieten.” Het begon te pletteren en te plenzen, waarop Peter Peter zijn raam sloot, monkelend van dat zijn pak de oorzaak niet kon zijn. “Misschien zijn dictie?” suggereerde ik, liggend in scarabeehouding onder het bed. Peter Peter pakte zijn vals gebit uit het glaasje water dat bij het hoofdeinde van zijn bed stond. Hij dronk het glas leeg en propte het natte gebit in zijn mond. “Je hebt boven en onder verwisseld,” fluisterde ik nog, maar te laat. Peter Peter opende zijn slaapkamerraam ten derden male en verklaarde plechtig: “Deze dag zal slechts de zon genieten.” Onmiddellijk begon het te gieten, waarna Peter Peter zijn gebit in het glaasje terugspoegde. Peter Peter is toen in bed gaan liggen en heeft vier dagen en drie nachten aan een stuk geslapen. Ik ben naar huis gegaan, maar niet eerder dan dat ik bij Peter mijn paraplu had achtergelaten.

08-douze-4