

## *Rattekruid*

De werkmannen hadden de apotheek die verplaatst moest worden, in zijn geheel op de boot gehesen. Die lag nu zwaar te water, maar de werkmannen waren nog niet klaar. 'Is het de juiste apotheek?' vroeg een van de werkmannen. 'Jazeker,' antwoordde een andere werkman, 'maar die rat moet er nog uit.' Er zat namelijk een rat in die apotheek en die zat nu op die boot. 'Waar is het buskruit?' vroeg een werkman, 'dan lok ik hem met een knal.' Een ouderwetse methode om een rat te lokken. De methode wordt niet meer gebruikt, omdat hij bij dove ratten niet werkt. Een werkman gooide expres het laatste vaatje buskruit in de haven, maar dat heeft niemand gezien. 'Zit de rat in de kelder of in de keuken?' vroeg een werkman die pauze had. 'We kunnen hem lokken met pepermuntblaadjes,' suggereerde zijn maat. 'Wie heeft het buskruit in de haven gegooid?' vroeg die eerdere werkman. De meeste werkmannen zwegen alsof zij pauze hadden. Alle werkmannen bleven zwijgen toen zij een knal hoorden. Dat zou van een vaatje buskruit kunnen zijn, ware het niet dat het laatste vaatje naar verluidt in de haven lag. Het was een knal van wat anders. 'Ik heb hier die pepermuntblaadjes om de rat te lokken,' zei diezelfde werkman weer. De meeste werkmannen gingen door alsof ze pauze hadden en de overigen begonnen met hun werkelijke pauze. 'Wat weegt die apotheek zwaar hè,' zei er eentje van de pauzerende werkmannen, 'zo'n zware hebben we nog nooit gehad.' 'Er zitten misschien wel twee ratten in,' zei een van zijn maten. 'Hopelijk geen dove,' zei een andere maat. 'We hebben toch geen buskruit,' zei een werkman die deed alsof hij pauzeerde. 'Die buskruit-methode,' zei zomaar een werkman, 'is achterhaald. Want hij werkt niet bij dove ratten.' Dan bleef het oorverdovend stil. Eenieder zag dat de platbodem met daarop de zware apotheek langzaam wegdreef van de kade. 'Daar gaat ons werk,' zei een werkman teleurgesteld. 'Nee nee,' zei een willekeurige werkman zonder pauze, 'hij ligt zo diep te water, die platbodem, daar hebben wij werk aan.' 'Kijk, daar zit 'ie,' zei een werkman pardoos. En warempel, daar zat hij, de rat. Hoog en droog, nog wel, met kraaloogjes naar de kade turend. 'Het is geen dove,' zei een van de werkmannen gretig, 'het is geen dove. Ik zie het aan zijn ogen!' Daarna klonk er een knal, viel de rat in het water, zonk de apotheek de haven in. De werkmannen zijn gaan dreggen, maar van de apotheek was er enkel laden vol blubber over. Jammer van de platbodem, die is helemaal weggedreven.