

Over vragen en slagen

't Is een normale straat in een normale stad. Niet normaal, maar dat was vorige week nog anders, is dat bij elk huis het bovenste raam openstaat. Een man met een bolhoed en een houten been belt aan bij het eerste huis in het eerste rijtje. "Een leurder?" klinkt er dreig-vragend uit het geopende raam, als de laatste trillingen van de ding-dongbel zijn uitgedoofd.

"Jazekers," zegt de bolhoed vastberaden, "ik kom u het geloof brengen."

"Daar geloof ik niks van," zegt de onbekend gebleven stem, "u kunt beter naar de burens gaan. Daar geloven ze namelijk alles."

"Als u het zegt, dank u beleefd," is de leurder bijna klassiek voorkomend. Hij vervolgt zijn weg naar het tweede huis in de rij. Nog tijdens zijn aanbellen roept een stem uit het geopende raam:

"Komt u bij mijn burens vandaan?"

De leurder is op zijn hoede en neemt een korte wijle bedenktijd voor zijn antwoord. "Jazekers," beaamt hij ten langen leste.

"Links of rechts?" vraagt de stem.

"Eh, dat weet ik niet, ik ben namelijk blind, ziet u."

"Ik geloof er niets van. Hoe weet u dan dat het mijn burens waren waar u was?"

Daar weet de leurder geen antwoord op. Uit het geopende raam hoort hij nog wat onverstaanbare conversatie en hij besluit zijn hielen te lichten. "Ja, gaat u maar gauw," hoort hij nog net.

Hij prakkiseert even wat te doen en besluit het derde huis over te slaan. Hij belt bij het vierde.

"Hebt u mijn burens overgeslagen?" stelt een stem de vraag.

"Nee hoor," liegt de leurder, "ze waren niet thuis."

"Daar geloof ik niks van," klinkt het al niet voor de eerste keer.

"Wat zal ik doen?" stelt de leurder zich kwetsbaar op.

"Poepen in een ouwe schoen," lacht de stem en krijgt de hik.

De leurder luistert naar zijn innerlijke stem en keert terug naar de weg. Hij opent zijn koffertje en pakt zijn handboek. Op pagina zes staat: 'Doorgaan.' "Ja, 'k ben d'r gek ook," moppert de leurder.

Hij scheurt de pagina in snippers en gooit de rest van het boek in de tuin van nummer vijf.

"Ga je lekker?" vraag-dreigt de stem uit het raam van het vijfde huis.

"Is dat nodig dan?" beantwoordt de leurder gevat.

Het laatste wat te vermelden valt, is dat we de leurder de straat zien uitlopen, de volgende dag tegemoet.