

Op zijn Russisch

Vladimir Selinovski liep door de Russische stad Rotterdam. Rotterdam een Russische stad? Als Vladimir door Rotterdam wandelde, werd Rotterdam een Russische stad. Vladimir was zelf ook Russisch, maar geen stad. Vandaar. En in Russische steden kun je heerlijk wandelen, dus wandelde Vladimir heerlijk. Door de Russische stad Rotterdam. Hij bezocht dan tijdens zijn wandeling Russische winkels, om bijvoorbeeld Russische spullen te kopen. Hij had al eens Russische wandelschoenen gekocht; een noodzakelijk iets want anders kun je immers in geen enkele Russische stad wandelen. Hij kocht dan bijvoorbeeld voor koek Russische stroopwafels. Stroopwafels een Russische koek? Als Vladimir een stroopwafel in zijn Russische mond stak, werd het vanzelf een Russische stroopwafel. Of hij kocht bijvoorbeeld voor drank Russische wodka. Wodka een Russische drank? Als Vladimir een glaasje wodka in zijn Russische mond goot, werd het vanzelf Russische wodka. Zelfs als het Poolse wodka was. Of hij kocht voor een feestje Russische ballonnen. Nee, voor een Russisch feestje ballonnen. Nou ja, als hij zijn Russische adem in een ballon blies, werd het vanzelf een Russische ballon. En met een tiental Russische ballonnen heb je al gauw een Russisch feestje. Compleet met Russische wodka en Russische stroopwafels. Maar Vladimir Selinovski wilde in het geheel niet Russisch zijn. Per toeval was hij in de Russische stad Rotterdam geraakt, maar toen iemand hem had gezegd dat het de Nederlandse stad Rotterdam was, had hij de vlag uitgestoken. Een Russische vlag weliswaar, maar dat was bij gebrek aan een andere vlag. Vladimir dacht bij zichzelf wel eens dat hij alles te Russisch nam, maar hij wist ook niet hoe hij het anders moest doen. En zijn omgeving, Russisch als die was, hielp hem daar natuurlijk ook niet bij. Op zijn slechte dagen overwoog hij om een hond te kopen, een Russische hond onvermijdelijk, want Vladimir sprak enkel Russisch. En hij wilde graag een hond die hem begreep. En met een begrijpende hond zou hij zelfs in de Nederlandse stad Rotterdam kunnen wandelen. Alsook een Russisch ballonnenfeestje vieren. Met de hond. Perfect Russisch geluk.

xxacht_Acht_XX; laatsteVIII_XX; zeSseP\XX