

## *Oom Talya's feestje*

“Als het gekwaak van de kikkers – wacht, ik begin opnieuw. Als het gekwaak – luistert u, oom Talya?” Oom Talya luistert niet. “Als het gekwaak van de kippen – nee, dat is raar. Kwakende kippen. Ja toch, oom Talya?” Oom Talya toch niet. “Ik begin niet opnieuw, ook niet over het gekwaak. En het zijn uw kippen die niet kwaken, oom Talya.” Oom Talya kwaakt niet. “Als het gekwaak van de... als het gekwaak... Ach nee, wat zanic ik toch over dat gekwaak! Niet waar, oom Talya?” Oom Talya waar niet. “Kijk, ik kan gemakkelijk over iets kwaken. Ook al ben ik geen kip of kikker. Of kwaker. Wat u, oom Talya!” Oom Talya wat niet. “Maar in de tuin graven de kippen kuilen voor de konijnen. Of toch niet? Ik moet eens beter kijken. Of kijken we samen, oom Talya?” Oom Talya kijkt niet. “Uw tuin is vol kippen en kikkers en konijnen, oom Talya. Wat moet u ermee?” Oom Talya moet niet. “Ik kan er naar kijken en van genieten, dat doe ik graag. Maar nog liever samen met u!” Oom Talya liever niet. “Weet u, oom Talya, ik ga de eieren plukken en de kikkers in de konijnenholen stoppen. En daarna ga ik een glaasje met u drinken.” Oom Talya drinkt wel. En hij weet zelfs waar het laatste blikje sproutjes is verstopt.

Beste lezer, ziet u? Zo spontaan kunnen mooie feestjes ontstaan. Als u zelf ook zo ontstaat, zult u veel mooie feestjes hebben.

X5/xx2; ELF-me-ELFx2; 2dozijn/3+4/MMXXII