

## *Nadenken over nut*

Er zijn mensen die elke dag proberen het onmogelijke te presteren. En elke dag lukt dat niet, want het is niet voor niets het onmogelijke. Zij presteren derhalve dus niets. Dat is heel frustrerend, voor henzelf alsook voor hun omgeving, alsook voor de omgeving buiten hun omgeving. Het zijn buitengewoon nutteloze mensen. Wat we er mee moeten, weten we niet. We kunnen ze echter ook niet uit de weg ruimen: dat zou onmenselijk zijn. Maar goed, door hier aandacht te besteden, krijgt hun nutteloosheid nog wat nut. Hoewel men daar ook aan kan twijfelen. Maar we willen wel graag verder met ons verhaal, dus laten we dat vooral doen. Des te nuttiger wordt het verhaal en daar heeft de wereld wat aan. Dus: mensen die zich op straat in rijen opstellen. Om daarmee oudjes uit de wind te houden. Dat is bijzonder nuttig. De oudjes zijn er zo blij mee. Ze worden wel nat, want bij regen helpt het niets. Daar wordt weinig over nagedacht. Nee, dat zeggen we verkeerd. Er wordt wel degelijk over nagedacht. Maar niet door de juiste mensen en niet op de juiste manier. Je zou verwachten dat die natte oudjes daar bij helpen, om dat uit te leggen, maar die oudjes zitten allang weer thuis om zich af te drogen. Zo gaat dat. De meeste oudjes zijn overigens snel weer droog, want ze gebruiken goede, degelijke handdoeken. Die enkele die toch lang nat blijft, wordt ziek of rimpelig en daar zijn geen oplossingen voor. Of wel, er zijn wel oplossingen, maar die zijn niet bekend. En nog even over die oudjes: die paar die lang nat blijven, krijgen ook kalknagels, maar die weten ze niet zelden elegant te verbergen, vooral als het om de teennagels gaat.

XXVI\augu\MM17