

Indrukwekkend openen

- Ik heb 27 openingszinnen gereed voor de 27 romans die ik ga schrijven.
- Tjonge, niet 26 maar 27. Dat is indrukwekkend.
- Dat heb je goed.
- En ik dacht dat je niet beter kon dan 26!
- Dat kan ik dus wel.
- Eh, Poolse romans? 27 Poolse romans?
- Nee, natuurlijk niet. Ik ben internationaal bezig, dus ik doe alle continenten.
- Wanneer begin je?
- Begin? Gisteren al. 27 Openingszinnen!
- Goh, je bent al begonnen. Schrijf je ze alle 27 tegelijk?
- Wat dacht je? Vanzelfsprekend! En dan houd ik nog tijd over. Man, ik ben zo getalenteerd!
- Dat wist ik, dat wist ik. Ik ben ook vol bewondering.
- Ga daar vooral mee door, dat staat je bijzonder goed!
- Het jeukt me wel eens, eerlijk gezegd, die bewondering.
- Meen je dat? Daar kun je zelf voor smeren.
- Tegen die jeuk? Dat zou fijn zijn, want het houdt me 's nachts wakker.
- Nee, tegen de bewondering. Dat is voor mij natuurlijk niet prettig. Ik wil het er ook eigenlijk niet over hebben.

vier_aug_vijf10