

Het rood en het geel

Ik pakte de rode bekertjes bij elkaar.

“Wat doe je met de rode bekertjes?” vroeg ze.

Ik legde uit dat ik ze bij elkaar pakte om ze makkelijker naar het volgende feest te kunnen vervoeren.

“Wat doe jij met het volgende feest?” vroeg ze.

Ik legde uit dat ik daar de bekertjes heenbracht.

Hij kwam binnen, zag mij met de bekertjes en schreeuwde: “Waar ga jij met die gele bekertjes naar toe?”

Ik legde uit dat ik de rode bekertjes naar het volgende feest bracht. “De rode bekertjes alla,” schreeuwde hij, “maar de gele blijven hier!”

Ik legde uit dat de gele bekertjes inderdaad hier zouden blijven, maar dat “De gele bekertjes blijven hier!” schreeuwde hij, “je luistert toch naar me of niet?”

Ik legde uit dat ik luisterde en dat ik graag naar het volgende feest wilde.

“Wat doe jij zonder gele bekertjes?” vroeg ze.

Ik legde uit dat ik zonder de gele bekertjes de rode bekertjes naar het volgende feest ging brengen.

“Zal ik ook naar het volgende feest gaan?” vroeg zij.

Ik legde uit dat behalve ik er niemand naar het volgende feest ging, omdat ik gemachtigd was de rode bekertjes van de gele gescheiden te houden.

“Ik wil dat de gele bekertjes hier blijven!” riep hij, “niet een, maar allemaal!”

Ik legde uit dat alle gele bekertjes hier zouden blijven en dat ik ze al had opgeborgen in de speciale kast voor de gele bekertjes.

Hij rukte de kast van de muur en riep: “Alle gele bekertjes liggen door elkaar! Hoe kan dat nou?”

Ik legde uit dat gele bekertjes in de speciale kast nooit te ordenen zijn, zelfs ondanks dat de kast een speciale kast is.

“Ik zou zo graag naar het volgende feest gaan,” zei zij zacht, “ik zou zo graag zien hoe mooi rood de bekertjes daar zijn.”

Ik legde uit dat velen dat willen, maar dat slechts weinigen ogen hebben om te zien hoe mooi rood mooie rode bekertjes kunnen zijn op een volgend feest.

“Zit toch niet steeds te zaniken over de gele bekertjes!” schreeuwde hij, “ze liggen hier in de kast en daar blijven ze liggen!” En hij trok met een luide klap de kast dicht.

En ik legde in stilte uit dat de rode bekertjes helemaal niet rood waren, nooit rood waren geweest, dat ik ze nooit naar dat volgende feest zou brengen, maar dat ik nu wel met haar een mooi feestje ging maken. We zouden er een rood hoedje bij dragen.