

Het geval

Er viel een man van zijn balkon. Tenminste, dat dacht iemand anders. Maar er viel helemaal niemand van zijn balkon. Hij viel van zijn stoel. Dat gaf me die boenk. Of hij viel van zijn geloof, dat geeft vaak geen boenk. Laatst was er een andere man. Die liep over straat en passeerde een balkon dat was gevallen. Ik kan je verzekeren dat hij er gewoon omheen liep. Zonder mankeren. Waarom ook niet. Een andere man die dat zag gebeuren, liep sprakeloos weg met een tas vol boodschappen. Die heeft hij thuis op de vliering gezet, waarna de appels zijn gaan rollen. Via de trap rolden ze naar de moestuin, dus dat kwam goed uit. Bij nog een andere man, maar niet de buurman, vielen de appels van de boom, maar alleen 's nachts. Dat was wel merkwaardig, ofschoon je bij daglicht daar niets van merkte. Bij een man, niet zozeer een andere, vielen peren, niet te verwarren met appels, en kersen van de boom. De appels die hij had, waren al eerder naar de kerk gerold en hadden aldaar bij de klok hun thuis gevonden.

vijf10-II-2008; negendrie/2008