

Goed gemutst

Laatst was er een muts. Die had leren zweven en zweefde zo wat rondjes in het dorp. Daar was 't ie aangereden bij de hoek van de slager met de bakker, want hij had geen richting aangegeven. Een hele rel natuurlijk, de chauffeur van die bestelbus temet gekruisigd, want wie rijdt er nou een muts aan? Een muts kan geen richting aangeven, ook niet als 't ie van links komt. Die chauffeur had gezegd dat het zijn schuld niet was, want elke muts hoorde een hoofd onder te zitten, en het kon hem ook niet schelen, want hij had thuis een muts die in het Chinees tot tien kon tellen. En die had 't ie verboden te zweven, de wereld is al gek genoeg met kaalkoppen zonder muts.

De voorzitter van de lokale kaalkoppenvereniging had dan amok gemaakt en geroepen over smaad, belediging, hufterigheid en gebrek aan respect. Kon wel zijn, had de chauffeur gevonden, maar een muts die geen richting aangeeft, is een gevaar op de weg. Met de volgende gemeenteraadsvergadering heeft men besloten op deze hoek verkeerslichten te plaatsen.

21.11.5