

Geen filosofisch motto

‘En dat is mijn motto,’ besloot ze haar uiteenzetting. Door haar filosofische toon viel er een stilte over het gezelschap dat uit maar liefst vier personen bestond. Het kon uit zes bestaan, maar twee personen waren er naar toilet òf met elkaar op een filosofische manier aan het zoenen. Ieder gezelschap weet dat iedere stilte na langere of kortere tijd ten einde komt. Zo ook hier, toen zij herhaalde dat ‘En dat is mijn motto’. De twee leden van het gezelschap die filosofisch aan het zoenen waren, deden dat vanaf nu luid smekkend. Door dit geluid werd voorkomen dat er een nieuwe stilte zou vallen. Eén persoon verschoof een schoen, waardoor een losliggende laminaatplank een kraakje gaf. Maar na dat kraakje werd het niet stil. Sterker nog, de grote deur van de kamer zwaaide open als gevolg van een brutale windvlaag die de kamer betrad via het open raam. Het was een stil signaal voor het gezelschap om de ruimte te verlaten.

Twee-EEen-2020; 3plus4\4min3\5maal4