

Esthers jurk

De watermeloen was gewapend met pitjes, voorwaar een gevaarlijke tegenstander. In de zin dat de pitjes talrijk waren en er na elk vorig pitje steeds een volgend pitje ging komen. Maar genoeg over de sterke verdediging van de watermeloen, dit verhaal gaat natuurlijk over de prachtige jurk van Esther, een jurk die gescheurd was op een plek waar een jurk niet gescheurd hoort te zijn en die gevlekt was op een plek waar een jurk niet gevlekt hoort te zijn. (Zo'n gevaarlijke tegenstander is de watermeloen.) Borovski fietste er doorheen, maar zijn fiets is zeker niet interessant genoeg om te beschrijven. Feitelijk hadden we deze fiets al niet eens moeten noemen. Maar dan wel de jurk van Esther, wat feitelijk een zeer charmante jurk is, zelfs met de scheur. Er zou nog een scheur bij kunnen en dan nog steeds is het een zeer charmante jurk. Feit is ook dat Esther op het moment de jurk niet draagt: hij hangt aan een elegant knaapje aan de kast waarin opgeborgen de andere zeer charmante jurken van Esther.

XXXjun09