

Een vrouw in rook

- Ik heb een vrouw die rookt.
- Jij? Je had eerst niet eens een vrouw.
- Klopt.
- Vrouwen die roken zijn niet te vertrouwen, ze proberen zich dan achter die sigaret te verbergen.
- Eén sigaret? Dat lukt niet. Een handjevol, wel ja. Maar ja. Welke vrouw rookt er nu een handjevol?
- De jouwe niet, maar ze rookt wel.
- Klopt. Ik ben zelf overigens ook niet te vertrouwen.
- Dat weet ik.
- Zwijg liever stil. Mijn grootste angst is dat ik die vrouw zal bedriegen zonder dat ik het weet.
- Maar zij is toch niet te vertrouwen.
- A-ja, maar zal ik dat door hebben?
- Van alle mannen die ik ken, ben jij de grootste zeur.
- Hoe ben je toch aan die vrouw gekomen?
- Dat was simpel: ik heb de rooksignalen gevolgd.
- Dat klinkt als het sprookje van Klein Fluimpje.
- Je hebt gelijk. Maar sinds er niet meer zoveel gepruimd wordt, is dat sprookje in de vergetelheid geraakt.
- Ga je mij aan die vrouw voorstellen?
- Dat is een redelijke vraag. Maar ik moet daar over nadenken.
- Het wordt steeds gekker. Is die vrouw handig met lucifers?
- Daar schermt ze wel mee ja.
- Pas maar op, ze zou nog in rook opgaan.

XX-X-XX09