

Bok en geit en bezem

... was een heks. Ze had er de neus voor. Ze kon 's nachts op een bezemsteel vliegen, wat ze niet vaak deed, want ze koesterde haar nachtrust. Ze was een zeer frêle verschijning, die minder woog dan de lichtste geit in het dorp (en dat was ook de vrouw van de burgemeester). Ze was dus nogal verdacht. Overigens, de commissaris van politie was wel met een echte geit getrouwd, maar omdat die staande kon pissen, dacht eenieder dat hij homoseksueel was. De commissaris dus, niet de geit. Verder had er nog iemand een bok op een balkon staan, maar dat balkon zou spoedig worden neergehaald, zodat die bok dra weer geiten zou kunnen bevruchten. Diegeen die het huis met het balkon bewoonde, werd hierdoor dakloos en dat was een groot maatschappelijk probleem. Hij had al een protestmars georganiseerd, waarmee hij al “Holadijee, holadijoo” roepend door de straten trok en de enige deelnemer was. Een burger, met de veel te lange naam 'van Binnenplaats tot Groothuis' verklaarde dat geiten zouden moeten kunnen vliegen zonder bezem als nieuwe vorm van anticonceptie.

Al met al leefden er in het dorp meer geiten dan heksen en ook dat was verdacht. Vond althans die politiecommissaris, die tevens op zondagavonden cursus hekwerk vlechten doceerde aan belangstellenden. De laatste jaren was de koffie koud geworden tijdens de cursus, want geen deelnemers. Ook de geiten bleven weg.

III-2.2007; vijftwee/2007; z7ven\TWEE\007