

Bodemloos

- Z: Ik schenk ons nog eens in.
Y: Maar de glaasjes hebben geen bodem.
Z: Geen bodem?
Y: Ja, kijk dan! Bodemloze glazen.
Z: Dan schenk ik ons niet nog eens in.
Y: Dat is beter.
Z: Maar...
Y: dan drinken we niet.
Z: De fles is niet bodemloos.
Y: En je schonk ons al eerder in de glaasjes.
Z: Wáár zijn de bodems gebleven?
Y: Ik zag toch net een Japanse monnik hier?
Z: Dat zal een bodembeschermer zijn.
Y: Een bodemdief.
Z: Beschermen door te stelen.
Y: En de glaasjes...
Z: zijn geen glaasjes meer.
Y: Ach natuurlijk! Een glas zonder bodem...
Z: is als een magneet zonder pool.
Y: Nou... dat vind ik geen passende metafoor.
Z: Geeft niet. Waar is die monnik gebleven?
Y: Ik vermoed... dat hij zijn gestolen bodems loopt te venten.
Z: Beschermen door te venten?
Y: Wat doet een monnik anders de hele dag?
Z: Ik ken een monnik die de ganse dag niets anders doet dan verheven teksten noteren.
Y: Opgetekend uit de bodemloze mond van een medemonnik.
Z: Een bodemloze mond, dat is nog eens iets om grappen over te maken.
Y: Een stuk makkelijker dan de grap van de bodemloze monnik.
Z: Het kan een goede grap worden. Veel monniken voelen een bodem onder zich.
Y: Ik zie het niet zo zitten om het langer dan drie zinnen over een monnik te hebben.
Z: Laten we dan iets met die fles doen.
Y: En met de glaasjes!
Z: Maar waar zijn toch die bodems...?
Y: Als ik mij voordoe als monnik, zullen de bodems mogelijk terugkomen.
Z: We wachten even, we weten ogenschijnlijk geen van beiden hoe snel bodems reizen.
- stilte*
- Y: Zie jij al iets?
Z: Ik zie stofwolken. Van ongekeerde hoogte. Met onbekende oorzaak.
Y: Dat moet die monnik zijn. Die op het hazepad de noorderzon probeert in te halen.
Z: Zeg...
Y: Ja?
Z: We gaan uit de fles drinken.
Y: Maar wel om beurten!
Z: Ik word zó gelukkig nu...