

## *Beter doen*

Dit gaat over de man die alleen maar goede dingen doet voor ons. Zo was er pas een klein meisje gevallen en haar pop in een modderplas. De man gaf haar meteen zijn eigen pop en het meisje hield direct op met huilen. De pop die ze kreeg, was zelfs mooier dan de pop die ze had. En zeker nadat die in de modder was gevallen. En de heer die zijn mantel scheurde door een lelijke spijker bij de deur van een supermarkt. Toen gaf de man deze heer zijn mantel, die nog mooier was dan de mantel die de heer had gescheurd. En de man gaf hem een hamer, zodat hij die lelijke spijker bij de supermarkt kon krom slaan. De heer had nog nooit in zijn leven een hamer bezeten, laat staan een gekregen. En dan ook nog zó'n mooie. Hij was heel blij toen hij een spijker bij de deur van een supermarkt kon krom slaan. Ook dat had hij nog nooit gedaan. Of het oude vrouwtje dat struikelde toen ze haar tas met sinaasappels liet vallen. De man gaf haar, terwijl ze nog op de grond lag, een nieuwe tas die nog mooier was dan de tas die ze had. En hij had in die tas sinaasappels gedaan die mooier waren dan de sinaasappels die de vrouw in haar tas had laten vallen. En hij gaf haar meer sinaasappels dan ze had. En toen ze daar op de grond lag, was ze zó blij dat ze vergat dat ze haar pols had gebroken. En het jonge stel dat in de etalage van een juwelierswinkel naar trouwringen stond te kijken. De man gaf ze meteen zijn twee trouwringen, die mooier waren dan de trouwringen waarnaar ze stonden te kijken. En ze werden nog verliefder toen hij voordeed hoe ze nóg verliefder konden zijn en kijken, zeker nu ze trouwringen hadden die ze niet mooier zouden kunnen kopen. En tot slot was er nog een moeder die nog geen moeder was. En hij gaf haar meteen het kind dat ze altijd al had willen hebben. En het kind dat hij haar gaf was mooier dan het kind dat ze altijd al had willen hebben. En hij gaf haar ook nog een kind, een kind nog meer dan ze had willen hebben. En dat tweede kind was het nog mooiere kind dan het eerste kind dat ze altijd had willen hebben. Dat deed de man die alleen maar goede dingen doet voor ons. En die man doet dat nog steeds, overal en voor iedereen. En elke dag doet hij het nog mooier en meer dan hij de vorige dag al deed. Zijn naam is onbekend, maar eenieder die de man heeft ontmoet, kent de man nog mooier dan zij die de man al kenden als de man die zij niet kenden.

ngn10/duo/11+13; 2nul2|2nul2vier