

## *Babal*

Het volgende verhaal kon alleen maar gebeuren met een hoofdpersoon met een Russische naam. Als volgt. Wladimir knipperde met zijn ogen en er rolde een klein balletje uit zijn oog, ter grootte van een kleine knikker. Hij kon het nog juist opvangen voor het op de grond viel. Daarop duwde hij het weer terug in zijn linkeroog, maar via zijn neus rolde het dan uit zijn rechteroog. Het stuiterde op de tafel, viel bijna in de kop hete tomatensoep die daar toevallig stond. Dat werd Wladimir al te gortig. Hij had het al eens meegemaakt dat hij uit zijn oor een garenklosje met lichtgroen garen tevoorschijn had getrokken, maar daar had hij mooi gebruik van gemaakt door twee sokken te stoppen. Dit balletje moest echter weer terug. In de hal van zijn flat zette hij zich voor de spiegel en kneep zijn linkeroog dicht (dat is nog moeilijk, want voor een spiegel vermomt je linkeroog zich als je rechteroog). Dan kneep hij ook zijn neus dicht (een grote neus, want Russische mannenneuzen zijn altijd groot. Bij Russische vrouwen is alles groot, wist Gogol al.) en duwde het balletje terug in zijn rechteroog. Daar hoorde hij het met een rinkelend geluid omlaag vallen. Voorzichtig opende hij zijn toegeknepen oog, maar dat bleef helder en leeg. Sindsdien heeft hij geen klachten meer gehad. Behalve bij het plassen: als hij iets te wild aftikt op de rand, rolt het balletje opstandig rond onder in zijn buik. Het maakt dan een leuk rinkelend geluid.

30.11.4